

Jessica Norell är ett medium:

"Andarna skrämmer mig inte längre"

HAR DU
OCKSÅ ETT
SJÄTTE SINNE?



Jessica var medium i "Förnimmelse av mord".

Det finns människor som vet mer än andra. Som känner på sig vem som är på väg in i rummet, som kan läsa andras tankar. Känner du igen dig? Kanske har du övernaturliga krafter. SOLO Girl har luskat runt i den andliga världen för att ta reda på vad det övernaturliga egentligen handlar om.

Fakta övernaturligt:

MEDIUM:

En människa med förmåga att läsa av den mänskliga energiutstrålningen och kommunicera med andar.

ANDE:

En människas själ som lever vidare i en annan dimension, med förmåga att fortfarande iakttä jorden.

SPÖKE:

En ande som inte förstått att den hamnat i en annan dimension och därför planlöst irrar runt.

SJÄTTE SINNE:

En förmåga att detaljerat kunna se in i framtiden, utan hjälp av vare sig tarotkort eller astrologi.

SEANS:

Ett gruppmöte som leds av ett medium som tar kontakt med deltagarnas andar och förmedlar deras budskap.

READING:

Personligt möte på tu man hand med ett medium där hon/han läser av personens energier samt förmedlar budskap från andevärlden.

”Jag kan läsa människors tankar”

Det sägs att vi alla har en själ fylld med tankar och känslor. Men inte många vet vad som händer med själen när vi dör. Majoriteten tror nog att den försvinner, men det finns faktiskt de som påstår att själen lever vidare som en ande i en annan dimension. Genom möten med denna andra sida kan vi dessutom få information om saker från det förflutna eller vår framtid. Andarna söker nämligen kontakt med sina levande anhöriga.

Jessica Norell, känd från Kanal 5:s "Förnimmelse av mord", är ett medium. Vi möts utanför hennes praktik i Jakobsberg och det första som slår mig är hur vanlig hon ser ut. Inte ett uns övernaturlighet så långt ögat når. Vi skakar hand och promenerar mot hennes lägenhet. Hon börjar berätta.

– Vi omges alla av ett energifält. Med hjälp av dess strålning kommunicerar jag med andar. De skvallrar om vårt tillstånd; hur vi mår, vad vi haft för oss och vad vi bör göra. Jag kan dessutom läsa människors tankar.

Kanske börjar det nu låta lite hokus-pokus, men Jessica förklarar vidare. – Alla människor föds med en intuitiv förmåga som kan förbättras eller förträngas. Jag föddes med en speciell sådan. Det kan nog enklast beskrivas som en oerhört stark förmåga att, med andarnas hjälp känna av vad människor behöver förändra.

Väl hemma hos Jessica infinder sig antligen den förväntade känslan av andlighet. Det luktar rökelse, och i vardagsrummet står ett altare fyllt av

tända ljus. Jessica bjuder på te och plockar fram sin vattenpipa. – Jag ser det som min uppgift att vägleda och hjälpa människor genom livet.

Hon läser därför dagligen av, och löser upp, människors energiknutar. – Under dessa möten får jag kontakt med andar, som berättar hur det står till med min besökare.

Jessica beskriver kontakten som ett bildscenario snarare än samtal ande och människa emellan.

– Jag ser syner som jag återberättar bäst jag kan. Sen är det upp till personen jag behandlar att göra sin egen tolkning.

Jessica lämnar inte detaljerade beskrivningar då kommunikationen med andarna inte alltid är direkt. – Jag har en mentor som hjälper mig att tolka mina syner. Andarna skrämmer mig inte längre.

Jessica förklarar att alla människor har en andlighet inom sig, om man sedan använder den är en annan sak. Hon menar att man genom att besöka ett medium öppnar upp sitt medvetande. Resultatet blir oftast en ökad lyhörddhet mot sig själv och omvärlden. I vissa fall, som Jessicas, visar det sig kanske dessutom handla om egna övernaturliga krafter. – Jag har alltid haft en förmåga att känna på mig saker, om någon är på väg in i rummet eller vad andra personer tänker. Det var väldigt frustrerande i början, när någon var kär i mig men inte vågade säga något. Sätta ord på min förmåga kunde jag först när jag själv besökte ett medium. Det var en otrolig lättnad. Att veta att man inte var konstig på något sätt.